



---

**NIEUWSBRIEF nummer 29, juli 2017.**

Geachte sponsorouders en/of donateurs,  
*Het bestuur vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt én, wat nog belangrijker is, wat de resultaten zijn van uw en onze inspanningen. Hoe kunnen we dat beter doen dan u regelmatig een nieuwsbrief te sturen. Dit is de 29<sup>ste</sup> in de rij van, hopen we, zeer vele.*

**1. De Stichting BoysHome and Others.**

*Formulier periodieke gift op site.*

Wellicht hebt u het al gezien, het formulier periodieke gift staat op onze site. Door invulling daarvan kunt u uw gift[en] vastleggen en dan volledig van de belasting aftrekken. Op de site van de belastingdienst kunt u hierover meer lezen.

*Bezoek Henk van der Vegt maart 2017:*

Eind maart/begin april ben ik weer 2 weken in zuid India geweest. Doel was nu om reismogelijkheden en een aantal toeristische highlights in kaart te brengen in de deelstaat Tamil Nadu. Dit alles in het kader van het organiseren van reizen naar (zuid) India voor GOZUIDINDIA.

Bijzonder aan deze reis was dat ik nu een reisgenoot had uit het Boyshome: Babu Naveen (23 jr.)

Al sinds het eerste contact dat er bestaat tussen ons en het Boyshome duikt Babu steeds weer op. Hij was en is één van de leergierigste en drukste bewoners van het tehuis.

Hoe leuk zou het zijn als ik hem een baan als reisleader zou kunnen bezorgen. Vandaar dus deze reis met Babu langs hotels en andere toeristische aangelegenheden.

Nou, dat heb ik, maar vooral ook Babu geweten. Wat een ervaring. Babu had nog nooit gevlogen, had nog nooit een hotel van binnen gezien, nog nooit in een heus zwembad gezwommen of in een trein gereisd boven het absolute minimum, etc. Maar hij paste zich wonderwel snel aan, toonde zich een perfecte ritselaar/onderhandelaar en maakte zich zo al snel bijna onmisbaar.

Voor hem een onvergetelijke ervaring. Voor mij echter vooral een bewijs dat de bemoeienissen die wij al zoveel jaren hebben met de bewoners van de tehuizen wel degelijk zoden aan de dijk zetten.

Babu heeft een goede opleiding genoten, spreekt Engels en heeft momenteel een gelukkig leven. Ook zijn zus, die opgroeide in het aan het Boyshome gelieerde GirlsHome, heeft momenteel haar leven goed op de rails. Het gaat zelfs zo goed dat Babu eind dit jaar gaat trouwen en een klein huis laat bouwen waar ook zijn moeder, die in een niet meer dan veredelde koeienschuur leeft, bij in kan trekken.

Volgens hen hebben zij alles aan ons te danken. Zover wil ik niet gaan, maar het is wel goed om te zien en aan u door te geven dat deze 2 jonge mensen zich bewust zijn van de kansen die u (sponsors) hen gaf en die ook aangegrepen hebben.

*Vertraging overboeking gelden naar India...*

Afgelopen voorjaar bleek uit de communicatie met Shakunthala, dat zij de sponsorgelden voor de inwoners en het geld van de Geref. Kerk Voorhuizen voor drie projecten [zie vorige nieuwsbrief nr 28] niet hadden ontvangen. Om een lang verhaal kort te houden bleek dat het geld wel op de bank in India te staan, maar niet werd afgedragen daar Shakunthala niet [meer] een benodigd certificaat had... Met spoed is een nieuw certificaat aangevraagd en verkregen. Het geld wat inmiddels door onze bank terug was gehaald, is nu opnieuw naar India gezonden en ontvangen.

Deze situatie betekent ondermeer dat er nog niet veel voortgang is geboekt met die projecten. Dit zullen we in de volgende nieuwsbrief doen.

**2. Algemene hulp.**

**BoysHome.**

*Speeltoestellen.*

Bestuurslid Andrea van Amerongen deed al enige tijd geleden de suggestie een aantal speeltoestellen voor de jongere bewoners aan te schaffen. Directeur Kantharaj is daar nu mee bezig en zal ons een voorstel sturen. Dit wachten wij af.

*Bericht van de directie:*

Dear Sponsors,

Greetings from Malavalli Boys Home

We are all doing well and we wish the same to you all. The schools have started from June first and the students are getting adjusted to new class rooms, lessons, friends, teachers, environment etc.. In the hostel there are 95 boys among them 35 new boys have been admitted and almost the same number of boys have left the hostel due to various reasons. The new boys take sometime to adjust to the new set up. Many more boys are seeking admission to our hostel but our capacity is limited to 96 boys. We need to provide note books and uniform for our boys. Usually we have more expense in the month of June.

There are totally 21 acres of land including the campus for Boys Home. We grow paddy, coconut, sugarcane, maize but since 5-6 years, we are not getting good crops because no water. Less rain, no water in the tank from where we get water



for our paddy field. Labour problem, many people have left farming and gone to cities to find easy jobs where they get more wages. We have about 250 coconut trees. Apart from water scarcity, monkeys have become a big problem. Taking away all the tender coconuts. Hindus consider the monkeys as their god and do not kill them. They worship monkeys. And the price of coconuts fluctuate very much. 6 months back we sold 18000 coconuts at the rate of Rs.6.5, after 2 months the rate had gone up to Rs.25 per coconut but we had no coconut to sell. Now we have 3000 coconuts but the price has come down to Rs.6 per coconut. We cannot predict the rate. We do not have paddy or sugar cane for the last 2 years as there is no water. But still our Home is going on well by the grace of God. We are able to take care of the boys as in the past.

Recently we had 3-4 good showers of rain which subsided the heat & dust. We have pleasant weather at present. The temperature may be 27<sup>o</sup>.c. Our second daughter Serene Namratha got married to Mr. Manjunath. His parents are in Goa which is a sea shore and tourist place say about 850 kilometers away from here. The bridegroom is working in Bangalore in a software company. Our daughter is working at Malavalli Government Hospital as a doctor on contract basis.

Dear sponsors, we are very thankful to you for sponsoring our boys and showing them a way to lead a normal (satisfactory) life in the society. Thank you for your generous and timely help for these deserving boys. May our dear Lord bless you all abundantly with good health & happiness.

Yours Sincerely,  
Isaac Kantharaj

### *Korte samenvatting:*

*In juni is het nieuwe schoolseizoen gestart. Er zijn nu 95 jongens, waarvan 35 nieuwe gezichten. Er waren meer aanmeldingen, maar we kunnen niet meer plaatsen.*

*De laatste jaren kampen we met droogte, daardoor zijn er mindere oogsten van koskosnoten, mais etc. Ook is er een tekort aan arbeidskrachten. Steeds meer mensen trekken naar de steden voor werk en meer loon. En... we hebben last van apen, die pakken de koskosnoten. Ze zijn heilig voor de hindoes, dus daar is weinig aan te doen. Desondanks kunnen we nog steeds goed voor de jongens zorgen.*

*Onlangs hebben we flink regen gehad, dat klaarde wat op. Onze 2<sup>e</sup> dochter is laatst getrouwd en werkt als arts in het ziekenhuis in Malavalli.*

*Allen zeer dank voor uw hulp, waardoor de jongens beter in staat zijn om een goed leven op te bouwen.*



### **Shakunthula**

#### *Nieuwe verpleegkundige... februari 2017*

In februari 2017 is een fulltime nieuwe verpleegkundige benoemd, Mr. Manjunath. S.A. Hij werkte 3 jaar in een verpleeghuis en krijgt nu een opleiding voor behandeling van psychiatrische patienten.

Daardoor is afscheid genomen van de heren Praveen en Prithvi, die zich in de vorige nieuwsbrief hebben voorgesteld. Zij zouden samen een fulltime plaats bemensen. Echter door hun andere werkzaamheden in het ziekenhuis kwam het zelfs niet tot de helft daarvan. Nu wordt nog een verpleger voor de nacht gezocht.

Ook berichtte dhr Chidambara dat er drie nieuwe bestuursleden zijn toegetreden. Met hemzelf en zijn echtgenote bestaat het bestuur nu uit vijf personen.

#### *Een laatste bericht: [juni 2017]*

The year 2016 -17 has been a one with mixed emotions.

The year started with lots of maintenance activities, in and around the building, like replacing the floor in bathrooms to anti slip tiles, concrete topping of the backyard. The entire compound wall is now plastered. The building has received a fresh coat of paint this year.

*De vloer in de badruimtes is antislip gemaakt, de muur om het terrein is gepleisterd en het gebouw is geschilderd.*



*De gepleisterde muur...*



*Gebouw geschilderd...*

The major revamp was setting up the vegetable garden. The good news is that though we had very scanty rainfall our bore well didn't go dry and we were able to pull through the year. Hopefully this year it will rain and our bore well will get sufficient water. Now our veggie garden is full and we are reaping fresh harvest for our cooking as and when possible. Just like last year, we had about 200 nursing students visiting Shakunthala Foundation for their practical lessons on psychiatric nursing. Students from ETCM, Sambhram, Suvarna and Devraj Urs colleges participated in this program. Along with training they were involved in primary health screening of our inmates, providing care and company to the inmates beyond their training hours.

*De groentetuin is vernieuwd. Ondanks weinig regen werd onze waterput niet droog en kwamen we het jaar door. Hopelijk valt er dit jaar voldoende regen. De groentetuin is nu vol en we eten er goed van. Ook dit jaar hebben we plm. 200 medische studenten gehad voor stages. Naast hun lessen zorgden ze ook voor de bewoners.*

This year we had 30-35 people of people celebrating and sharing their important days like birthdays, anniversary, festivals with our inmates. Almost on all major festival days we had well wishers who arranged for special meals for all our inmates.

A parent of one of our inmates has introduced our institution to merchants association in Bangalore and they have donated medicines sufficient for 3 months as a part of their contribution.

*Afgelopen jaar vierden 30-35 mensen hun verjaardag of deelden hun feest met de bewoners. Bij de belangrijke feesten waren er sponsors voor de speciale maaltijden. Een ouder van een van onze bewoners introduceerde ons huis bij een verkooporganisatie in Bangalore. Deze doneerde medicijnen voor 3 maanden.*

I would like to end this report with a tribute to Mrs. Bangaramma our helper who was with Shakunthala Foundation since its inception. She was a very sincere woman who has served our organization with full enthusiasm and faith. She left all of us behind recently and we sincerely pray that soul rest in peace.

*Tot slot grote waardering voor mevr. Bangaramma. Sinds de start van het huis heeft zij ons geholpen. Zij was heel serieus en gedreven in haar taken. Zij overleed onlangs en we bidden dat zij in vrede rust.*



*De tuin...*



*In het midden mevr. Bangaramma*

## Tot slot.

Graag willen wij de dank van beide directeurs aan u onderstrepen. Wij wensen u een goede vakantieperiode. Een hartelijke groet aan u allen.

Het bestuur.