



## NIEUWSBRIEF nummer 28, december 2016.

Geachte sponsorouders en/of donateurs,  
*Het bestuur vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt én, wat nog belangrijker is, wat de resultaten zijn van uw en onze inspanningen. Hoe kunnen we dat beter doen dan u regelmatig een nieuwsbrief te sturen. Dit is de 28<sup>ste</sup> in de rij van, hopen we, zeer vele.*

### 1. De Stichting BoysHome and Others.

#### *Deelname Kerstmarkt/Candlelight Barneveld.*

Op 17 december j.l. hebben we als bestuur met een kraam deelgenomen aan deze markt. Dit vooral om onze tehuizen wat meer te promoten. We hebben veel mensen kunnen spreken. Het is nu afwachten of daar wat resultaat uit komt.

#### *Bezoek tehuizen oktober 2016:*

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u het bezoek van voorzitter Henk van der Vegt aan de tehuizen. Hier zijn verslag:

" Het bezoek dat ik in oktober/november aan India bracht had ditmaal een duidelijk privé karakter. Het was in eerste instantie vooral gericht op het vinden van nieuwe locaties en attracties die ik zou kunnen gebruiken voor mijn nieuw op te zetten reisorganisatie GOZUIDINDIA. De opzet van mij is om bij deze commerciële reisactiviteiten ook de tehuizen en waar mogelijk ook de bewoners te betrekken en te laten profiteren. Ik heb een dergelijke opzet en betrokkenheid met de directies van de beide tehuizen besproken (dhr. Kantharash en dhr. Chidambaram). Het is nu maar afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen vanaf het reisseizoen 2017-2018.

#### **Mallavalli:**

Het tehuis:

- Er wordt momenteel hard gebouwd om van 1 van de leegstaande kippenstallen een 4 klassig schoolgebouw te maken voor de technische opleiding. Deze opleiding had twee jaar geleden nogal te leiden onder 'overmatig' strenge regelgeving vanuit de Indiase overheid, maar de toen opgelegde eisen zijn gelukkig afgezwakt naar beheersbare proporties.
- Het gastenverblijf: Ik heb met dhr. Kantharash besproken om hier binnenkort een multifunctioneel karakter aan te geven en er enige aanpassingen in aan te brengen. Hij kan het dan gebruiken voor betalende Indiase (nu bivakken die er veelal gratis) en buitenlandse gasten en westerse stagiaires/vrijwilligers. Voor de inrichting is hij niet veel geld kwijt. Alleen badkamers behoeven aandacht. Extra keukeninrichting zou in overleg met ons kunnen worden aangeschaft. Zijn reactie was dat hij dat pas over enkele jaren overweegt.
- Dagactiviteiten: Er zal meer aandacht moeten zijn voor dit punt. Vanuit het bestuur zal Andrea van Amerongen hier met dhr. Kantharash verder aandacht aan besteden tijdens haar bezoeken.
- Plantage: Er is een druppelsysteem op de kokospalmplantage aangelegd. Dit heeft een duidelijk positieve invloed op de opbrengst. Helaas lijkt de prijs van de kokosnoten tegen te gaan vallen.
- Jaarverslag: Ik heb op verzoek een kopie van de afgesloten boekhouding over het boekjaar 2016 meegekregen. (In te zien voor elke geïnteresseerde sponsor)



*de verbouw van de kippenstal.....*



*Henk en dir. Kantharash*

#### **Shakunthula:**

Het bezoek moest plaatsvinden op de laatste dag van mijn Indiareis. Ik verbleef er slechts 2 uur. Op mijn verzoek waren echter wel alle stafleden en vrijwilligers (op 1 na) aanwezig.

Bevindingen:

- Nieuwe stafleden: Er zijn sinds kort 2 nieuwe gekwalificeerde stafleden voor elk een halve werkweek aangesteld. (Morgen- en middag-deel). Beide heren werken verder in het ziekenhuis 10 km. verderop, maar wonen in de directe nabijheid van Shakunthula.
  - o Dhr. Loni leidt in het ziekenhuis verpleegkundigen voor psychiatrische patiënten op.
  - o Dhr. Prithviraj is een oud leerling van hem.
- Gehoopt wordt dat in de toekomst deze 2 deeltijdbanen opgevuld gaan worden door een volledig gekwalificeerde persoon. Het liefst uit deze nabijgelegen opleiding.



Beide heren werken er nog te kort om te kunnen spreken over een nieuwe koers. Wel is duidelijk dat directeur Chidambaram ontlast is.

Genoemd moet ook Anil worden. Hij is een manisch-depressieve bewoner, die veel werk verzet. Koken, hulp bij aankleden, manusje van alles.

- Gesprek met de klussenmeneer/aannemer gehad. Ook hij wordt door ons gesponsord. Hij garandeerde dat het gebouw zo nog minstens 80 jaar mee kan! Daar ga ik hem aan houden, zolang ik dat mag meemaken natuurlijk.
- Er is nu een ook een gesponsorde 'tuinman' en een tweede vrouwelijke vrijwilligster die bij het buitenwerk helpt.
- Verder nog 2 vrijwilligers die aandacht besteden aan de bewoners.
- Aandachtspunt is nu de schoonmaak van de toiletten en badkamers. Ik heb geadviseerd een deskundige er bij te halen.

Conclusie voor Shakunthula: Er is nu voldoende personeel en ook op medisch gebied zit het wel snor. Aandacht dient er nu te worden besteed aan de hygiëne en activiteiten. Maar dat gebeurt gelukkig al meer volgens de kritische Anil".



*De man met de pet is Loni, links naast hem Prithviraj. Daarnaast Anil (bewoner, maar ook kok en manusje van alles). Rechts van Chidambaram [lichtblauwe blouse] staat de aannemer/klussenmeneer. dan een vrouwelijke vrijwilliger en dan de tuinman. De man links van Chidambaram[do.blauwe blouse] is een lokale vrijwilliger die regelmatig voor een praatje langskomt en/of hand- en spandiensten verleent.*

## 2. Algemene hulp.

### BoysHome.

Sinds de vorige nieuwsbrief geen nieuwe ontwikkelingen, dus we volstaan met een persoonlijk bericht van directeur Kantharaj.



Dear Sponsors,  
Greetings from Malavalli Boys Home. Hope you are all doing well. Thank you for your generous help towards our Home.

There are 90 boys studying in different grades from one to twelfth. Some are doing ITI and teacher's trainings. One of our senior boys by name Naveen Babu has completed master's degree in History and trying for job. For the time being he is working as field worker in a financial company.

*Beste Sponsors,*

*De hartelijke groeten vanuit het Malavalli Boyshome. Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie hulp en ik hoop dat het met jullie allen goed gaat. Op dit moment zijn er 90 jongens in het tehuis verdeeld over diverse leerjaren. In de oudste groep is Naveen Babu onlangs afgestudeerd voor z'n Master Geschiedenis. Hopelijk vindt hij snel een baan. Op dit moment heeft hij een tijdelijke baan bij een bedrijf die micro-kredieten*

*verstrekt.*

My name is Isaac Kantharaj working as superintendent of Boys Home since 1977. I was a student of this Boys Home during 1952-1962.

*Mijn naam is Isaac Kantharsh. Sinds 1977 ben ik aangesteld als directeur van het Boyshome nadat ik zelf gedurende 10 jaar (1952-1962) in dit tehuis woonde.*

My native place is Kamgere near Kollegal 50 kilometers from here. Those were very difficult days for food and clothing. Even the missionaries who were looking after us were facing financial problems many times. There were 35 boys in the Home when I came to Boys Home. My parents had 8 children, 6 girls and 2 boys. I am the first boy and 5<sup>th</sup> child in the family.

*Ik ben geboren in Kamgere, een plaatsje nabij Kollegal ongeveer 50 km van Malavalli, in een gezin van 8 kinderen, 6 meisjes en 2 jongens. Ikzelf was daarvan de oudste jongen en het vijfde kind. Op het moment dat ik in het Boyshome werd opgenomen had niet alleen mijn familie moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar ook voor de missionarissen in het Boyshome waren het moeilijke tijden.*



I completed tenth grade at Malavalli and went to Mysore for higher studies. I completed Bachelor of Science and Bachelor of Education at Mysore. I was working in a Christian High School on temporary basis at Mysore. Then I went to Bangalore. I worked in Bangalore in a Seventhday Adventist High School for four years 1972 to 1976. I had to come out from there due religious differences. After a gap of one year in 1977 I took charge of Boys Home.

More than 1000 boys have gone through me in the Boys Home and most of them are living a normal life. I settled in Boys Home in 1977 when the missionary was on furlough for one year but I continued as superintendent till today. I am not sure for how long I continue in the work.

*Na mijn basis-opleiding in Malavalli afgerond te hebben kon ik in Mysore mijn Bachelor en Master opleiding (Onderwijs) afronden. Na een tijdelijke baan in Mysore vond ik vast werk op een High School van de 7<sup>de</sup> Dag Adventisten in Bangalore. Helaas moest ik daar, vanwege verschil in religieuze achtergrond, na 4 jaar toch weer weg.*

*Maar na een jaar kon ik echter tijdelijk de leiding krijgen over 't "Boyshome" omdat de missionaris voor een jaar met verlof ging. Maar zoals u ziet ben ik tot op de dag van vandaag in deze functie aangebleven. (Tot wanneer: ....Ik heb dat nog niet helemaal duidelijk voor mijzelf.) Feit is dat ik ruim 1000 jongens in die jaren in het Boyshome heb zien langskomen, waarvan de meesten nu gelukkig een normaal leven hebben.*

I got married in 1983, my wife Subhashini was also a teacher like me. We have 2 daughters working as medical doctors in Government hospitals. One married and another yet to marry. We have one granddaughter by name susan.

*(Om het privé verhaal aft e maken:) Ik trouwde in 1983 met Subhashini, ook afkomstig uit het onderwijs. Wij hebben 2 dochters (de oudste getrouwd en de jongste gaat binnenkort trouwen), die beiden werkzaam zijn als arts in een overheids-ziekenhuis. En wij hebben 1 kleindochter: Susan.*

The main aim of the Boys Home is to make the Home self supporting but we are not able to do so far. Only 20% of the total expense is met by the local income. We were supported by "World Vision of India" till 2000 and from 1999 onwards Boys Home Trust the Netherlands is supporting the Home.

*Het streven is om het Boyshome 'self supporting' te maken, maar we slagen er tot dus verre niet in om de dekkinggraad boven de 20 % te krijgen. Tot het jaar 2000 ontvingen wij veel steun van "World Vision India" en sinds 1999 dus van jullie, stichting Boyshome a.o..*

I praise God and thank each one of you for your involvement in this noble work.

*Ik prijs God en ben daarbij ieder van jullie dankbaar voor jullie betrokkenheid.*

Isaac Kantharaj

## **Shakunthula**

Wij kregen het verzoek voor financiële hulp van een bedrag van € 1400 voor de volgende zaken:

1. Ook deze regio heeft de laatste jaren te maken met minder regenval tijdens de moesson. Daardoor kwam vorig jaar in de droge periode de waterput al droog te staan. Water moet dan met tankwagens worden aangevoerd, hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt. Zuinig met water is dus meer dan ooit het parool. Dit besef drong niet altijd door tot de bewoners, die kranen gewoon open lieten staan. Daarom zijn die nu afgesloten, waardoor men zich behelpt met emmertjes water. Dit komt de hygiëne in de was- en toiletruimtes zeker niet ten goede. Zie ook in het verslag van Henk hierboven. Daarom het verzoek voor een hogedrukspuit, waarmee deze van tijd tot tijd grondig kunnen worden gereinigd.
2. De geplaatste waterfilters moeten elk ½ jaar worden vervangen. Wegens geldgebrek is dat de laatste 2 jaar al enkele keren overgeslagen. Met besmet water als gevolg.
3. De persoonlijke spullen van de bewoners liggen nu op schappen door elkaar heen. Tussen de bewoners veroorzaakt dit grote ergernis. Derhalve het verzoek om een opbergruimte in de gang naast de trap te laten timmeren, zodat ieder een eigen plek daarvoor heeft.



waterfilters



naast de trap

Wij hebben dit verzoek aan de PKN/Geref .Kerk te Voorthuizen voorgelegd met de vraag om financiering. Tot onze verrassing kregen wij recent bericht dat we maar liefst een bedrag van € 1750 krijgen, verder naar eigen inzicht te besteden. In overleg met directeur Chidambara zal dat gedaan worden.



Dan stellen de nieuwe verplegers, de heren Loni en Prithviraj zich aan u voor:



*Dhr Loni met pet, links naast hem dhr. Prithviraj*

### **Dhr. Loni:**

I am Praveen Loni. After completing MSc in Nursing i have been working in different sections of hospitals. My specialization is psychiatric nursing and have been working as a Lecturer at a nursing college from past 2 years.

*Mijn naam is Praveen Loni. Na mijn afstuderen als Master of Science (Verpleegkunde) heb ik in diverse ziekenhuizen gewerkt. Mijn specialisatie is echter psychiatrische verpleegkunde. In dit vakgebied heb ik de afgelopen 2 jaar dan ook college gegeven. (Noot: in hetzelfde ziekenhuis waar Prithviraj, die een student van hem is, werkzaam is.)*

I came to know about Shakunthala Foundation through my college. I was impressed with the care given to the inmates here and decided to work part time here and lend my services. I am happy to utilize my educational knowledge to help and provide a better care to the inmates at Shakunthala Foundation.

*Tijdens het geven van dit college hoorde ik van de Shakunthala Foundation activiteiten. Onder de indruk van de hier verleende zorg besloot ik mijn diensten aan te bieden en hier part-time te gaan werken.*

*Ik ben blij om mijn kennis zo in te kunnen zetten voor het verder optimaliseren / verbeteren van de zorg voor de bewoners van dit tehuis.*

### **Dhr. Prithviraj:**

I am Prithviraj, working as a staff nurse in Govt. hospital since 6 years. I have experience in handling general wards and operation theater duty.

*Ik ben Prithviraj. Ik ben de afgelopen 6 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige in een overheidsziekenhuis. Daarbij was ik werkzaam op de algemene verpleeg- als ook op de pre-operatie afdeling.*

In addition to my work at the hospital I like to work at Shakunthala Foundation, a home for the mentally disabled. I have a passion for providing a quality care to those who are in need at this home. I am very much delighted to take part in this honorable services to mankind.

*Naast dit werken in het ziekenhuis vind ik het zeer fijn om nu ook in het Shakunthala tehuis te kunnen werken met mensen met een psychische stoornis. Het geeft mij een grote voldoening de bewoners van dit tehuis de zorg te geven die ze zo nodig hebben. En ik ben dan ook blij dat ik deel mag uitmaken van het team die hier deze prachtige taak op zich heeft genomen.*

Tot slot een persoonlijk bericht van directeur Chidambaram:



Dear Sponsors,

Greetings from Shakunthala Foundation. Hope you are all doing well. Thank you for your generous help towards our Home. Shakunthala Foundation has been serving the mentally disabled persons in and around KGF from the past 24 years. Currently there are 27 resident inmates and 5 temporary inmates. I am very happy and proud to share with you that we have successfully rehabilitated 3 persons to the mainstream society.

*Beste sponsors, Groeten vanuit Shakunthala en ik hoop dat u het goed maakt. Dank u voor jullie geweldige hulp aan ons tehuis. Shakunthala staat al 24 jaar ten dienste van geestelijke gehandicapte mensen in de regio Kolar Gold Fields. Op dit moment zijn er 27 vaste en 5 tijdelijke bewoners. Ik ben erg blij en trots u te kunnen melden dat wij 3 mensen met succes hebben kunnen laten terugkeren in de maatschappij.*

My name is Chidambara, working as Chairman at Shakunthala Foundation. I was born at Gollahalli Village near Kolar Gold Fields on 10<sup>th</sup> Nov 1952. My father was a peasant and mother a house wife. I am the 8<sup>th</sup> child and have 3 brothers and 5 elder sisters. My father ensured education till 4<sup>th</sup> standard to all girl children and after that arranged for their marriage. My education was irregular due to my father's demise and after that I had to live with my sister. My brother in law had a transferable job and thus I happened to study in many schools.

*Mijn naam is Chidambara en ik ben de voorzitter van Shakunthala. Ik ben op 10 november 1952 in het dorp Gollahalli in de regio Kolar Gold Fields geboren. Mijn vader was boer en moeder huisvrouw. Ik ben het achtste kind en heb 3 broers en 5 oudere zussen. Mijn vader zorgde er voor dat alle zussen lager onderwijs kregen en regelde daarna hun huwelijken. Mijn*



opleiding was wisselend door het overlijden van mijn vader en ik woonde daarna bij mijn zus. Mijn zwager werkte op meerdere plekken en dus heb ik op verschillende scholen gezeten.

In 1973 I completed my pre-university and typing classes and returned to the village without a job. I took up agriculture and was working in our fields. Along with this I also worked as a tractor driver where I used to work on tilling and other activities in nearby villages. Due to financial crisis, my eldest brother decided to sell our lands to a convent Sunanda Maithri Sagar in the year 1978. I was left jobless once again and after a couple of months took up the role of typist at Sunanda

In 1973 heb ik mijn HBO-studie afgerond en ging zonder werk terug naar mijn dorp. Ik ging toen op de akkers werken en als tractorchauffeur. Door financiële problemen verkocht mijn oudste broer in 1978 ons land aan het klooster Sunanda Maithri Sagar. Ik werd weer werkloos en na enige tijd kreeg ik de baan van typist in Sunanda.

In 1979, Sunanda sponsored my education; I took up 3 year course in Diploma in Community Health at Ambilikai, Madurai District, Tamil Nadu. I returned to Sunanda as a health worker and continued to serve in different roles such as Health Co-ordination, Family Counseling Secretary, Trainer, and finally promoted as Project Secretary. I continued to serve at Sunanda till March 1992.

In 1979 begon ik , betaald door Sunanda, mijn 3 jarige opleiding als gezondheidswerker in Ambilikai. Als zodanig ging ik terug naar Sunanda en heb daar in verschillende functies gewerkt tot maart 1992.

I got married in 1984 to Shantha who is a graduate by qualification. We have two children. My elder son is an engineer and my daughter is an architect. Both are married and settled in Bangalore and Pune respectively.

In 1985, my wife and I started a typing institute near our house at Vasanth Nagar, KGF. This was managed by my wife as self-employment. We closed this institute in 1999. After I quit my job at Sunanda, I took up the task of starting Shakunthala Foundation – home for the mentally disabled. The institution was set up in Dec 1992 with 3 founding members, Mrs. Shakunthala (mother of the first inmate), Mrs. Shantha (my wife) and myself.

In 1984 trouwde ik met Shantha, academisch geschoold, en we hebben 2 kinderen. Mijn zoon is ingenieur en mijn dochter architect. Ze zijn allebei getrouwd en wonen in Bangalore en Poona. In 1985 begonnen mijn vrouw en ik een typ-school bij ons huis in Vasanth Nagar. Mijn vrouw bestuurdte dat tot de beëindiging in 1999. Nadat ik in 1992 stopte met werken voor Sunanda , begon ik met Shakunthala, tehuis voor geestelijk gehandicapten. Er waren 3 oprichters, mevr. Shakunthala, moeder van de 1<sup>e</sup> bewoner, mijn vrouw en ik.

Since then my wife Shantha and I have been running this organization with the sole intention of providing proper shelter and care to the needy. Our love to serve the special needs persons has helped us continue this service from the past 24 years despite facing several challenges both personally and professionally.

This project is entirely funded by parent contribution and support from well-wishers. In the year 2003 a team from World Servants Netherlands, who had come for a different project visited us. They helped us to paint our premises and also spread the word about Shakunthala back home.

Sindsdien werkten mijn vrouw en ik in dit tehuis met de bedoeling om de gehandicapten een huis en zorg te bieden. Onze liefde om dat voor die mensen te doen heeft ons in de afgelopen 24 jaar geholpen dit door te zetten, ondanks soms persoonlijke en professionele problemen. Het tehuis wordt helemaal gefinancierd door de bijdragen van ouders en de steun van sponsors. In 2003 bezocht een groep World Servants uit Nederland ons. Zij hebben ons toenmalige tehuis geschilderd en over het tehuis thuis verder verteld.

Along with the parent contributions, from the year 2009 onwards Boys Home Trust Netherlands has been a constant support to Shakunthala Foundation. It is due to their great help today Shakunthala has its own building with a capacity to provide a home to 35 members. I am grateful to each one of you for continued support and loving involvement in this noble cause. With Regards, Chidambara

Naast ouder bijdragen heeft de stichting Boyshome a.o. Nederland vanaf 2009 het tehuis financieel geholpen. Dankzij hun geweldige hulp heeft Shakunthala nu een nieuw eigen gebouw, waar ruimte is voor 35 bewoners. Ik ben ieder van u zeer dankbaar voor die hulp en betrokkenheid. Met hoogachting, Chidambara

## Tot slot.

Graag willen wij de dank van beide directeuren aan u onderstrepen. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 en hopen dat u uw steun ook in het volgend jaar wilt blijven geven.

Een hartelijke groet aan u allen.

Het bestuur.